

In het tijdschrift van de Heemkundige Kring Aartselaar verscheen onderstaand artikel over de knoteik. De auteur eindigt met de wens dat de knoteik zou opgenomen worden in het aanbod van Behaag..Natuurlijk. We zijn blij dat we deze boom inderdaad dit jaar als “boom van het jaar” kunnen promoten in onze actie. Veel leesplezier en misschien plant u ook wel een knoteik in uw tuin.

Knoteik

door Bart Biesemans
bartbiesemans@hotmail.com



Wanneer we het vervallen prieeltje in het Solhof bekijken, dan zien we nog twee houten boomstructuren die, ondanks de vervallen toestand van de rest van de constructie, nog in vrij goede staat zijn.

Wat onderzoekwerk leert ons dat het hier over knoteik gaat. Knoteik is het relatief onbekende broertje van de knotwilg. Nog minder bekend is het feit dat knoteik werd gebruikt als bouw materiaal.

Ook bij de bouw van de ijskelder in het Solhof kunnen we vandaag nog zien hoe gebruik werd gemaakt van knoteik.

Het vervallen prieeltje in het Solhof (foto's BB december 2010).



*De ijskelder in het Solhof
(foto Luk Smets - Natuurpunt).*

Knoteiken zijn zomereiken en een eigenschap die deze eiken delen met andere hakhout soorten zoals de hazelaar, haagbeuk, wilg en zwarte els is dat ze na een kapbeurt spontaan en gemakkelijk nieuwe takken vormen.

Omdat na elke snoeibeurt de groei van het hardste hout in de jaarring ontbreekt, is het hout van normaal opgaande bomen sterker en meer geschikt voor huizenbouw. Het gebruik van de knoteik als bouw materiaal heeft vooral te maken met het decoratieve element.



Bij de verbouwing van een hoeve aan Groenenhoek 134, ook gekend als de woning van oud-burgemeester De Groof, werd gebruik gemaakt van knoteik. Ondertussen werd dit huis opnieuw grondig verbouwd.

Groenenhoek 134 (fotoarchief HKA)

Nog een voorbeeld van knoteik vinden we net over de gemeentegrens. De charmante hoveniers- en conciergewoningen aan de ingangen van het kasteel Groeninghe hebben nog enkele goed bewaarde knoteik elementen.

We gingen nog op zoek naar een nog "levende" knoteik in Aartse-laar en vonden een zeldzaam exemplaar in een privé tuin aan de Halfstraat. Misschien een idee om deze boom mee op te nemen in de volgende "Behaag Natuurlijk" actie.



*Knoteik in de Halfstraat
(foto Leo Callens)*